



Μαρία Μπάλοη

«ΦΩΝΑΧΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΛΣΑΙΝΑ»

Μέσα στό πλούσιο περιβόλι της Έλληνικής Μυθολογίας, οι σκανδαλιές του ζωηρούλη Δία μᾶς δίνουν συχνά καρπούς γελαστικούς. Άλλα και οι ζήλιες της κερασφόρου "Ηρας, δικαιολογημένες" ἄλλωστε, κοσμοῦν τά παρτέρια του.

Σέ μία ἀπό τις πολλές καρποφόρες ἔξοδους του δ «πατήρ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων» συνάντησε καὶ τή Λητώ. Τά ἀποτέλεσματα τῆς συνάντησης αὐτῆς δέν ἀργησαν νά φανοῦν καί ἡ κοπέλα, μετά ἀπό ἐννέα μῆνες ἀναζήτησε μαιευτήριο νά ἀποθέσει τόν καρπό τῆς κοιλιάς της. Καμία ὅμως χώρα δέν τήν δεχόταν, ὑπακούοντας στήν ἀπαγόρευση τῆς "Ηρας. Μόνο ἡ Δῆλος, κατά παράδαση τῆς θεϊκῆς ἐντολῆς, παραχώρησε αἴθουσα τοκετοῦ. "Ομως τό κορίτσι ἐπί ἐννέα ἡμερόνυχτα κοιλοπονοῦσε χωρίς ἀποτέλεσμα. Ἡ μῆνις τῆς ἀπατηθείσας "Ηρας, εἶχε ἀπαγορεύσει τήν παρουσία τῆς Εἰλείθυιας* στόν τοκετό. Τά βογγητά καί οἱ ἐπικλήσεις τῆς ἀποπλανηθείσας παρθένου ράγησαν τήν καρδιά τῆς Μαίας, ἡ δούλια ἀγνοώντας καί αὐτή τήν ἀπαγόρευση τῆς "Ηρας ἔσπευσε καί βοήθησε μέ τίς γνώσεις της καί τήν πείρα της τήν ἐπίτοκο ἡ δούλια ἔφερε

* Εἰλείθυια: Παλαιοτάτη θεότης, μορφή τῆς κρητικῆς Μητρός θεᾶς, λατρευομένη ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, ώς ἡ κατ' ἔξοχὴν θεά τῆς γεννήσεως καί πιστή συμπαραστάτις τῶν γυναικῶν κατά τίς ὡδίνες τοῦ τοκετοῦ.

στόν κόσμο δίδυμα παρακαλῶ. Τόν Ἀπόλλωνα καὶ τήν Ἀρτεμιη.

Ἄπο τότε καὶ μέχρι τόν 17ο περίπου αἰώνα ἡ μαιευτική ḥταν ἀποκλειστικά στά χέρια γυναικῶν. Ἡ πρόληψη καὶ ἡ ντροπή, δέν ἐπέτρεπαν τήν παρουσία ἄνδρα στόν τοκετό. Ἔτσι καὶ οἱ Στενιώτισσες κατά παράδοση ἐμπιστεύονταν τή ζωή τους καὶ τή ζωή τοῦ ἐμβρύου στά χέρια πρακτικῶν μαιῶν, ἄλλοτε χωριανῶν καὶ ἄλλοτε ξένων. Ἐλάχιστες ḥταν ἔκεινες πού κατέφευγαν σέ ἐπιστήμονες γιατρούς, εἰδικευμένους ἡ ὅχι στή μαιευτική, καὶ αὐτό ἀπό τή δεκαετία τοῦ πενήντα καὶ μετά.

Δέν μοῦ εἶναι δυνατόν, λόγω ἡλικίας, νά ἀναφερθῶ σέ πολλές ἀπ' τίς πρακτικές μαμές τοῦ χωριοῦ μας. Μία ὅμως πού γνώρισα, καὶ γνώρισαν οἱ περισσότεροι ἀπ' ἐμᾶς, ἔχει ἀφῆσι σφραγίδες ἀνεξίτηλες στίς παιδικές μου μνήμες.

Ἐξάχρονο ἀγόρι, ἔπαιζα μαζί μέ ἄλλους συνομηλίκους στό «Κακόβολο», δταν ἀκούσαμε ὅτι τή μητέρα ἐνός ἀπ' τήν παρέα τήν ἔπιασαν πόνοι τοκετοῦ. Κάποιος ἀπό τούς μεγάλους τής γειτονιᾶς ἔτρεξε νά φωνάξει τή μαμή. Δέν πέρασε πολλή ὥρα καὶ φάνηκε νά ἀνηφορίζει τά σκαλιά μιά μεσόκοπη γυναίκα πού φοροῦσε γυαλιά. Ἡ μαμή ἡ Μπάλσαινα.

Μία τσάντα στό δεξί της χέρι ἔκρυψε τά ἐργαλεῖα τής δουλειᾶς της. Τό παιγνίδι σταμάτησε, δταν διάβηκε ἀπό μπροστά μας καὶ πέρασε τήν αὐλόπορτα τής ἐπιτόκου γειτόνισσας. Ἀπό ἐκεī καὶ πέρα ἡ παιδική περιέργεια πήρε φωτιά. Ἐπειτα ἀπό ἀναρριχήσεις σέ τοίχους, διελεύσεις ἀπό θεμέλια, καὶ σκαρφαλώματα σέ παγκάλια, φθάσαμε μέ χύλιες προφυλάξεις ἐγώ καὶ ὁ μεγάλος γιός τής ἐπιτόκου, πού ḥταν σχεδόν συνομήλικός μου, ἔξω ἀπό τά παράθυρα τής μάνας του πού κοιλοπονοῦσε. Σκύβοντας, γιά νά δοῦμε, μέσα ἀπό τό κουρτινάκι, ἡ ἀπογοήτευση μᾶς κυρίευσε. Ἀντί ἄλλου, εϊδαμε τή μάνα τοῦ φίλου μου στό κρεβάτι τής σκεπασμένη μέ τό σεντόνι καὶ σέ μία καρέκλα δίπλα τής τή μαμή μέ κατεβασμένα τά γυαλιά τής στήν ἄκρη τής μύτης νά πλέκει μέ το κατσούνι δαντέλαναι, δαντέλαι!!

Ἄκολούθησε ἡ σφαλιάρα καὶ τό σβέρκωμα ἀπό τούς μεγάλους, πού μᾶς ἀνακάλυψαν λαθροβλεψίες καὶ ἡ βίαιη ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τό παράθυρο. Ἐτσι ἔχασα τήν εύκαιρία

νά παρακολουθήσω τοκετό, άλλά και νά άπαντήσω στό έρωτημα πού μέ βασάνιζε. Τί σχέση έχει ή δαντέλα και τό κατσουνάκι μέ τή γέννα. Πέρασαν δέκα δώκτω χρόνια άπό τότε και στό έκτο έτος της ιατρικής παρακολουθησα για πρώτη φορά τοκετό, άκουσα δέ άπό τό στόμα τοῦ καθηγητῆ μου τά τρία βασικά προσόντα πού πρέπει νά έχει ό μαιευτήρας. «‘Υπομονή, ύπομονή, ύπομονή». ”Αστραψε τότε στό μυαλό μου ή είκόνα της Μπάλσαινας και λύθηκε ή άπορία μου. ‘Η μαμή είχε τό προσόν της ύπομονής.

”Οταν τελικά μετά άπό μερικά χρόνια άκολουθησα τήν ειδικότητα της μαιευτικής, θέλησα νά μάθω περισσότερα γι' αυτήν τή γυναίκα, άπό σεβασμό στή δουλειά της και τόν ήρωισμό της. Γιατί περί ήρωισμοῦ πρόκειται όταν άσκεις τή μαιευτική μέ τέτοια πενιχρά μέσα.

”Εμαθα, λοιπόν, ότι γεννήθηκε τό 1892 στίς Στενιές και τό πατρικό της όνομα ήταν Πέτσα. Τό Δημοτικό σχολείο τοῦ χωριοῦ της έδωσε τίς γραμματικές της γνώσεις. Τά πρώτα φώτα τής τέχνης της τά πήρε άπό τήν κουνιάδα της Κατίγκω Μπάλση τήν επονομαζόμενη λόγω καταγωγής και Κουλουριώτισσα, ή όποια ήταν πρακτική μαία. ’Αλλά και άπό κάποιον είδικευμένο μαιευτήρα, μέ τόν όποιο συνεργάσθηκε γιά ένα διάστημα στόν Πειραιά, πήρε πολλά μυστικά τής τέχνης. Τό πρώτο παιδί πού έπιασε ήταν στήν «Κούλουρη»-Σαλαμίνα. Και στό Χατζηκυριάκιο όμως και στόν ”Αη Νικόλα τοῦ Πειραιᾶ, πού βρέθηκε κάποια έποχή, παραστάθηκε και έφερε σέ πέρας πολλούς τοκετούς. Στή συνέχεια έγκαθίσταται στίς Στενιές όπου και άσκει τό έπαγγελμά της. ”Ας σημειωθεῖ ότι τής είχε άπονεμηθεῖ ηδη και κρατικό πτυχίο πρακτικής μαίας. Τό πρώτο παιδί πού έπιασε στίς Στενιές ήταν ό Χρήστος Δ. Μπεγλέρης τό 1925, τοῦ όποίου ό τοκετός ήταν δύσκολος και έργωδης.

”Τήν ίδια περίπου έποχή έκτελεī μέ έπιτυχία τόν τοκετό ένός ίδιαιτέρως εύτραφοῦς νεογνοῦ, και τό όποιο όταν πολλά χρόνια μετά συναντοῦσε στό δρόμο, έμποροπλοίαρχο πλέον, δέν παρέλειπε νά τοῦ ύπενθυμίζει μέ τή χαρακτηριστική προφορά της «βρέ τσεφάλα, μέ παίδεψες μέχρι νά σέ βγάλω». ’Αλλά και στή Βουρκωτή, ’Αποίκια και ’Υψηλοῦ, καλεῖται έπανειλημμένως νά «έλευθερώσει» έγκνους. ’Ακόμα και έν

πλῶ εἶχε ἐκτελέσει τοκετό. Πηγαίνοντας κάποτε μέ πλοϊο στήν Τῆνο, γιά προσκύνημα, ξεγέννησε κάποια ἐπιβάτιδα, τήν όποια εἶχαν πιάσει πρόωρα οἱ πόνοι καὶ ἡ ὅποια θέλοντας μετά νά τήν εύχαριστήσει τῆς ἔδωσε μία λίρα χρυσή, παρά τήν ἄρνησή της, γιά ἀμοιβή, θεωροῦσα τήν παροχή τῶν ὑπηρεσιῶν της καθῆκον της.

Στά τριάντα πέντε περίπου χρόνια πού ἔξασκησε τή μαιευτική, περί τά πεντακόσια Στενιωτόπουλα εἶδαν τό φῶς τοῦ κόσμου ἀπό τά χέρια της μεταξύ τῶν ὅποιων καὶ τά τέσσερα ἐγγόνια της. Σ' ὅλο αὐτό τό διάστημα τρεῖς μέ τέσσερις φορές χρειάσθηκε νά ζητήσει βοήθεια εἰδικευμένου γιατροῦ, τοῦ Παρόδου. Καί αὐτό δείχνει ὅτι εἶχε τίς ἀπαραίτητες γνώσεις ὥστε ἔγκαιρα νά διαγνώσει τόν τοκετό πού προμηνύετο δύσκολος, ὥστε νά παραπέμψει τήν ἐπίτοκο στό νοσοκομεῖο, Πειραιᾶ ἐν προκειμένῳ. Εἶχε δέ και τήν ἀπαιτούμενη σύνεση καὶ ὑπομονή, ὅπως προανέφερα καὶ δέν ἐπενέδαινε σέ μία φυσιολογική λειτουργία ὅπως εἶναι ὁ τοκετός, ἔτσι δέν προκαλοῦσε τίς λεγόμενες ιατρογενεῖς ἐπιπλοκές, ἀποτελέσματα βίας καὶ πολυπραγμοσύνης.

Μέ μοναδικό ἔξοπλισμό τό ξύλινο ἀκουστικό γιά τήν ἀκρόαση τῶν παλμῶν τοῦ ἐμδρύου, τό ψαλιδάκι γιά τή διατομή τοῦ ὀμφάλου λώρου καὶ τό βρασμένο κορδονάκι γιά τό δέσιμό του, ἔφερνε σέ πέρας τοκετούς γιά τούς ὅποιους σήμερα διαθέτομε πληθώρα μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων. «Οπως θά θυμοῦνται ἀρκετές Στενιωτισσες πού δέχθηκαν τή βοήθειά της εἶχε πάντοτε κοντά της καὶ ἔνα πιατάκι μέ «λαδά τσι» γιά τή λίπανση τοῦ κόλπου καὶ διευκόλυνση ἔτσι τής διόδου τής κεφαλῆς. Σέ κάθε τοκετό δύο προδόληματισμούς εἶχε. Μή τυχόν καὶ δέν ἐρχόταν τό παιδί μέ τό «τσεφάλι» καὶ μή «τό πνίξει ὁ λούρος». Ἀλλά μήπως σήμερα ἡ ἴσχιακή προδολή, καὶ ἡ περιτύλιξη τοῦ ὀμφάλου λώρου δέν μᾶς γεμίζει ἀγωνία; Καί ἄς ἔχομε τίς γνώσεις καὶ τά μέσα γιά τήν ἐπιτυχή ἀντιμετώπισή τους.

Τήν ἵδια διαπίστωση τής κεφαλικῆς προοβολῆς ἀκολουθοῦσε περιχαρής ἀναγγελία στό συγγενικό περιβάλλον. «Ἐρχεται κανονικά ὁ τσερατάς καὶ εἶναι καὶ φαλακρός» ίκανοποιώντας ἔτσι τήν ἐπιθυμία τῶν γιαγιάδων καὶ τοῦ πατέρα γιά ἀρσενικό παιδί. Ή φαρμακευτική ἀγωγή, βέβαια, πού ἀκολουθοῦσε

περιοριζόταν στά διάφορα ἀφεψήματα, «τά ζεστά» λεγόμενα, και στό ράντισμα τῆς κοιλιᾶς τῆς ἐπιτόκου μέρους. Προσφιλούς φαρμάκου τῆς ἐποχῆς της. Λέγεται δέ ότι μία συνάδελφός της συνήθιζε νά ρίχνει τό ρακί μέ τό στόμα της, νά μπουσουρντίζει ὅπως λέμε στό χωριό. Δέν είναι δύσκολο νά φαντασθοῦμε καί τήν κατάσταση τῆς μαμῆς μετά ἀπό δύο-τρία τέτοια μπουσουρντίσματα. Ἐτρέκλιζε ἐπικίνδυνα.

“Οπως ἀντιλαμβανόμαστε ἡ ψυχολογική καί ἡθική ὑποστήριξη τῆς ἐπιτόκου ἀπό τή μαμή, ἥταν μεγαλύτερη ἀπό τόν ἐνεργητικό της ρόλο στήν ἔξελιξη ἐνός φυσιολογικοῦ τοκετοῦ. Κάτι πού ἀργότερα ἡ ἴατρική ἔθεσε σέ ἐπιστημονικές βάσεις, καί τό δνόμασε «ψυχοπροφυλακτική μέθοδος ἀνώδυνου τοκετοῦ».

Ἡ προσφορά τῆς μαμῆς δέν σταματοῦσε μέ τό πέρας τῆς γέννας. Σέ δύκτω ἡμέρες μετά τόν τοκετό ἔναντιγανε στό σπίτι τῆς λεχώνας γιά τό πρῶτο μπάνιο τοῦ μωροῦ, πού ἔπαιρνε τελετουργικό χαρακτήρα. Γιατί πρέπει νά σημειώσω ότι ἡ ὄλη διαδικασία τοῦ τοκετοῦ εἶχε μία δόση τελετουργικοῦ μυστηρίου. Ἀπό τή στιγμή πού ἔκαλεῖτο ἡ μαμή καί κατά τή διαδρομή της πρός τό σπίτι τῆς ἐπιτόκου δέν μιλοῦσε σέ δποιον συναντοῦσε, ἀλλά ὅπως λένε οἱ γεροντότερες γυναῖκες σιγοψιθύριζε δρισμένα ξόρκια καί εὐχές γιά τό αἴσιο τέλος τῆς γέννας.

Οἱ μητέρες, ἀναγνωρίζοντας τήν προσφορά της, ἥταν ἡ πρώτη πού καλοῦσαν στά βαπτίσια τοῦ μωροῦ.

Τά χρόνια ὅμως κυλοῦσαν καί τά γηρατειά βάραιναν στούς ὕμους της. Ἀπό τήν ὄλη μεριά ἡ ἐνημέρωση τοῦ κόσμου, ἡ τακτική ἀκτοπλοϊκή σύνδεση μέ τόν Πειραιά καί τή Ραφήνα, ὄλο καί περισσότερες γυναῖκες διδηγοῦσαν σέ δργανωμένες κλινικές καί νοσοκομεῖα. “Ολο καί πιό σπάνια ἔκαλεῖτο νά βοηθήσει. Τό τελευταῖο παιδί πού ἔπιασε ἥταν ὁ Δημοσθένης Θ. Στεφάνου.

Τό 1985 καί σέ ἡλικία 93 ἔτῶν ἔφυγε ἀπ’ αὐτόν τόν κόσμο πού μέ τόσες ζωές εἶχε πλουτίσει. Ἔσθησε ἔτσι μία τέχνη στό χωριό, τῆς πρακτικῆς μαμῆς, μαζί μέ τόσες ἄλλες πού ἔμειναν μόνο σάν ἀναμνήσεις, καί ἀντικείμενο λαογραφικῶν ἐκπομπῶν στήν τηλεόραση.