

Ο ΝΙΚΟΛΟΣ¹ «Ο ΠΟΙΗΤΗΣ» ΜΕΣΟΛΑΒΕΙ
ΕΜΜΕΤΡΩΣ ΣΤΟΝ ΣΤΟΛΑΡΧΟ
Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ

Τόν Γενάρη του 1918 ύπηρετοῦσε στό θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ ὁ Στενιώτης –μακαρίτης σήμερα– Δημήτρης Χρ. Μπεγλέρης, ὁ ὁποῖος παίρνοντας ὀλιγοήμερη ἄδεια ἦλθε στό χωριό.

Τήν παραμονή ὁμως τῆς ἀναχώρησής του γιά τόν Πειραιᾶ ἐμπλεξε μέ τήν παρέα του, στήν ὁποία ἦτανε κι ὁ Νικολός ὁ «ποιητής», σέ ὀλονύχτιο γλέντι μέ ἀποτέλεσμα νά χάσει τό πλοῖο τῆς γραμμῆς, πού περνοῦσε ἀπό τήν Ἄνδρο τίς πρωινές ὥρες. Κυβερνήτης τότε στόν ΑΒΕΡΩΦ ἦτανε ὁ περιδότης γιά τούς θυμούς του καί γιά τή συμμετοχή του σέ ὅλα τά Βενιζελικά κινήματα Ἄλέξανδρος Χατζηκυριάκος, πού τόν τρέμανε ἀκόμα καί οἱ λαμαρίνες τοῦ στόλου. Βλέποντας λοιπόν ὁ Νικολός τόν Μπεγλέρη νά κλαίει τή μοῖρα του σκεπτόμενος τούς κεραινοῦς τοῦ Χατζηκυριάκου, πιάνει χαρτί καί μολύδι καί φτιάνει τήν παρακάτω ἔμμετρη ἐπιστολή:

*«Πρός Ἄ. Χατζηκυριάκον (Κυβερνήτη Θωρηκτοῦ ΑΒΕΡΩΦ)
Λαμβάνω τήν τιμήν καί τήν φροντίδα,
ὡς κυβερνήτης πού εἶσαι εἰς τήν Ναυαρχίδα.*

*Ἔνα ναύτη σοῦ συστήνω,
δέν πιστεύω ταπεινός νά γίνω.*

*Δι' ἑνός ἀγγελιοφόρου τόν φωνάζετε,
Δημήτριος Μπεγλέρης ὀνομάζεται.*

*Εἶναι τοῦ χωριοῦ μου γέννημα θρόμμα
καί ἄξιος νά φέρει τό ἔθνικόν Στέμμα.*

1. Ὁ πολύ γνωστός καί ἔξω ἀπό τήν Ἄνδρο Νικολός Παλαιοκρασσᾶς ἢ Μπαρμπέτης, ὁ αὐτοκαλούμενος «ποιητής». Ὁ Νικολός ὑπῆρξε εὐφρέστατος δηκτικός καί σαρκαστής στιχοπλόκος, γι' αὐτό θά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητά του σέ κάποια ἄλλη ἐκδοση.

*Πολύ θά μέ εὐχαριστήσετε,
τήν εὐνοιάν σας νά τοῦ παραχωρήσετε.
Ὅταν εἰς τάς Ἀθήνας φθάσετε,
τά σέβη μου στόν ὑπουργόν τῶν ναυτικῶν διαβιδάξετε.*

Ἰανουάριος 1918

ΝΙΚΟΛΟΣ

Τήν ἔμμετρον αὐτή παράκληση παρέδωσε, ὄχι φυσικά χωρίς χτυποκάρδι, ὁ Μπεγλέρης στόν κυβερνήτη του κι ἐνῶ κλήθηκε στήν ἀναφορά δέν τιμωρήθηκε καθόλου, πράγμα πρωτάκουστο στή στρατιωτική καριέρα τοῦ θυμώδους Χατζηκυριάκου. Ἡ ἱστορία αὐτή ἀποτελεῖ μιά ἀκόμη ἀπόδειξη τῶν φιλικῶν σχέσεων καί διασυνδέσεων τοῦ Νικολοῦ μέ σημαντικούς παράγοντες τῆς πολιτικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Γεώργιος Ι. Φαλαγγᾶς